

Een klein inkijkje in een donderdagse keukensessie.

Het is 9.30 en de 2 koks komen binnen met alle boodschappen die de dag(en) ervoor allemaal gedaan zijn. Afwasmachine aan, want alle bakjes die weer binnengekomen zijn gaan er toch nog weer even door. Alles klaarzetten, koffie/ thee klaar en om 10 uur komt de snijploeg van 3 a 4 mensen binnen. Even een bakkie doen en dan aan de klus. We hebben ongeveer 50 eters. 10 kilo piepers jassen, 70 tenen knoflook pellen, 10 pompoenen en kopje kleiner maken, huilen boven een stapel uien... in de keuken worden de eerste gesneden ingrediënten verwerkt... dressings, kruidenmengsels en de eerste dingen gaan de pannen in.

Onze derde kok, de stoere stoomoven, werkt op volle kracht en kookt de groente, bakt de broodjes en stoomt de rijst. Op de 3 inductieplaten, want de keuken werkt natuurlijk zonder gas, staan stoofpotten te pruttelen, zowel vlees als vega. Om 13.00 uur stopt de snijploeg en gaat de rest verder. De gerechten worden verder klaargemaakt en tussendoor is er even tijd voor de lunch. Dan kunnen de briefjes gemaakt worden en de route gepland. Oh jee...er komt nog een vraag voor een maaltijd binnen...kunnen die er nog bij...even rekenen...ja, vandaag wel. Om 16.00 komt de derde kok erbij om het hectische laatste uur, als alles tegelijk klaar moet zijn, door te komen. Het is dan passen en meten. De rijst is gaar en kan in de hooikist, de dressing staat klaar, de groente krijgt de laatste garing, de bakjes worden klaargezet en de routing wordt besproken. Om 16.45 komen de 3 ridders om de bakjes bij jullie te bezorgen....en dan gaat het los! Daar gaan de eerste 8snel inscheppen en zo snel mogelijk weg. Om 18.00 is het klaar en kunnen we even uitblazen...dan mogen we zelf testen hoe het eten is geworden.

En dan...poetsen! De potten en pannen staan nu in grote stapels op het aanrecht en moeten allemaal door de afwasmachine. De steamer moet schoon, alle kasten, kookapparatuur....en als laatste gaan de roosters van de afzuiger door de afwasser, de vuile was wordt verzameld, de afvalbakken, groen, groen en grijs worden gelegegd en als allerlaatste wordt de vloer geveegd en gedweild.

Het is 20.00 uur en moe maar voldaan keerden zij huiswaarts...we hebben het weer geflikt.....voetjes omhoog en even niets meer!

En weer hebben vandaag 10 mensen met veel liefde vrijwillig gewerkt aan de maaltijden.